

”Grundtvig og Rusland I, II og III”

Dansk-Russisk Forening i Region Sjælland har i en årrække satset stort på en række arrangementer om ”Grundtvig og Rusland”. Det hele startede den 23. marts 2012 med et seminar på Udby Kro.



Seminaret blev indledt med et studiebesøg i Grundtvigs Mindestuer på Udby præstegård, hvor Grundtvig var født og hvor hans far var præst. Dorrit Røtting gav en grundig, humoristisk og levende gennemgang af Grundtvigs liv fra vugge til grav, vi besøgte præstegårdshaven med Grundtvigs lind, besøgte kirken og mindestenen på Grinnebakken, rejst til ære for Grundtvig i 1883, 100 år efter hans fødsel. Bagefter spiste vi russisk mad på kroen og hørte Lida Sjkorkina, Association for World Education fra Moskva, (AWE,

Rusland) tale om Grundtvigs universelle betydning. Han er, sagde hun, stadig aktuel, og brugbar i alle lande og til alle tider og i øvrigt beslægtet med flere russiske tænkere. Universitetslektor Karsten Fledelius fokuserede på slægtskabet mellem Grundtvigs kristendoms- og kirkesyn og den ortodokse kirke. Alle billetter blev revet væk, og vi havde en lang venteliste.

Arrangementet gav mersmag. I bestyrelsen følte vi helt klart, at forholdet Grundtvig – Rusland bestemt ikke var udtømt. Vi besluttede derfor at gå videre med endnu et Grundtvig og Rusland - arrangement. Det fandt sted halvandet år senere, den 24. august 2013 på Rønnebæksholm uden for Næstved, hvor den restaurerede herskabsstald dannede de fornemme ydre rammer om ”Grundtvig og Rusland II”.



Lektor og forfatter Jutta Bojsen-Møller fortalte om herregårdens historie, om Marie Toft, enke efter herregårdens ejer, Harald Toft, hendes senere ægteskab med Grundtvig og deres korte samliv på Rønnebæksholm. Grundtvigsforsker Uffe Jonas fokuserede på Grundtvigs slægtskab med de såkaldte nye russiske sophianere og søgte at udvikle et nyt syn på Grundtvig som visdomstænk. Johannes Værge, pastor emeritus ved Københavns Domkirke, talte om øst-kirkens massive indflydelse på Grundtvigs

kristendoms- og menneskeopfattelse, både kirkeligt og poetisk, skole- og samfundsmæssigt. Dagen blev afsluttet med en klassisk russisk koncert ved den russiske pianist Maria Esjpaj.

Lida Sjkorkina, som havde talt på vores første konference, var vores gæst ved Rønnebæksholm-konferencen. Hun foreslog, at næste Grundtvig og Rusland – arrangement burde finde sted i Rusland. Og efter intensive drøftelser, hovedsagelig pr. mail men også ved et par møder i Danmark, blev ”Grundtvig og Rusland III” stablet på benene i Moskva den 25. september 2014 på Moskvas humanistiske og økonomiske institut, som et samarbejde mellem AWE, Rusland, AWE Danmark, Dan Danske Ambassade i Moskva og Dansk-Russisk Forening i Region Sjælland med Alla Nazarova som vores vigtigste samarbejdspartner. Vi var med i organisationen af det hele via mails og bidrog desuden med en række danske foredragsholdere: Lars P. Poulsen – Hansen, slavisk filolog, Jørgen

Hinsby, tidligere folkehøjskolelærer, Jørn Boye Nielsen, Den Internationale Højskole i Helsingør, Rikke Schultz, AWE, Danmark, og Karsten Fledelius, Københavns Universitet.. Russiske foredragsholdere var professor Irina Kurdyumova, Russian Academy of Education og Olga Zvyagina, rektor for en kommunal secondary school i Moskva. Foredragene spændte vidt. Danskerne fokuserede bl.a. på oplysningens betydning i uddannelsesprocessen, det levende ord, skolen for livet, Grundtvig i verden, russerne på demokratiseringsprocessen i det russiske uddannelsessystem, udfordringer og fremtidsperspektiver i russisk og grundtvigsk ånd.

De følgende dage bød på en række studiebesøg. En delegation bestående af tre danske AWE-repræsentanter plus Lida Sjkorkina, deltog i et skolejubilæum i landsbyen Staraja Potlovka, 650 km syd for Moskva. For de øvrige havde Alla Nazarova arrangeret en fornem række studiebesøg i Moskva (Putins officielle residens i Kreml, Dumaens Uddannelsesudvalg, Tolstojs Mindestuer, Den Lutherske Kirke i Moskva, Bolsjoj Teatret m.m.). Her ses gruppen uden for Tolstojs Mindestuer sammen med to repræsentanter fra museet og Alla Nazarova.



Konferencen, studiebesøgene, Moskva – det hele var en fantastisk oplevelse. Overalt mødte vi en overvældende gæstfrihed, og en stor villighed til at fortælle om russisk hverdag og fest, om livets udfordringer, sorger og glædemner.

”Grundtvig og Rusland IV”

Dagen starter med en rundvisning på Vartov. Vi mødes ved Grundtvigstatuen inde i gården, hvor Thorstein Balle fra Grundtvig Centeret viser rundt og fortæller om ”Grundtvig og Vartov”.

Efter rundvisningen går vi op i foredragssalen. Dagens foredragsrække indledes af Ole Vind, dr.phil. og tidligere lærer på Grundtvigs Højskole. Han taler om ”Det levende ord anno 2016”. Så følger to russiske indlæg, den ene en sammenligning mellem Grundtvigs og Leo Tolstojs idéer om opdragelse og uddannelse, det andet et svar på spørgsmålet: ”Kan Tolstojs pædagogiske idéer realiseres i dagens Rusland?” Foredragsholderne er museumseksperter Nikolaj Nikolajevitj Khitajlenko og Marija Dmitrijevna Tikhonytjeva, rektor for Leo Tolstoj – instituttet for sprog og kultur i Rusland. Vi traf dem begge under vores besøg på Tolstojs Mindestuer i september 2014.

Efter en kaffepause taler Michael Schelde, Grundtvig Centrets leder, om ”Grundtvigs internationale virkningshistorie”, og Alla Nasarova, embedsmand i den russiske statsdumas uddannelsesudvalg, taler om ”Mine erfaringer med Grundtvig i Rusland. Hvad virker? Hvad virker ikke?” Fhv. universitetslektor Karsten Fledelius afrunder den formelle del af konferencen.

Derefter er der spisning (buffet) og uformelt samvær, så længe energi haves.

Vi takker Wisti Fonden for International Forståelse for økonomisk støtte til konferencen.



N.F.S. Grundtvig
(1783 – 1872)



Lev Tolstoj
(1828 – 1910)



